

Ποίημα

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΦΩΤΙΣΤΕΣ

Δυο δρόμοι η επιλογή από τους δυνάστες του Γένους μας.
Εξισλαμισμός ή μαρτυρικός θάνατος.
Τραγικοί προορισμοί, μα στο τέλος του ενός, η Αγιοσύνη!
Αβάσταχτη σκλαβιά τετρακοσίων χρόνων
Λυγός στον φόβο
Λυγός στην τυραννία
Λυγός μπροστά στον θάνατο
Δικαίως ή αδίκως, ο Θεός θα κρίνει!
Μπροστά οι Τούρκοι δήμιοι, σου τάζουν, προτάσσοντας γιαταγάνια.
Πολλές υποσχέσεις, ελκυστικές, μα και συκοφαντίες.
Ταρακούνημα της πίστης σου απ' τα θεμέλια
Δίψα για ελευθερία, για νέα ζωή
Και επιλογή πιο εύκολη ,η αποστασία...
Για λίγους, δειλούς ίσως, αδύναμους
Χωρίς θρησκευτική αξιοπρέπεια .
Γιατί η αξιοπρέπεια, θέλει Χριστό στην ψυχή
Να σε δυναμώσει, να σε λυτρώσει, να σε ελευθερώσει.
Χωρίς Χριστό δεν σώζονται πατρίδες!
Κι όμως, υπήρχαν κάποιοι γεννημένοι ήρωες
Ήρωες της πίστης.
Νεομάρτυρες, ατρόμητοι, άκαμπτοι στον εχθρό
Αυτόκλητοι στην πυρά, στην αγχόνη, στον αποκεφαλισμό.
Με γενναιότητα και παραδειγματική υπομονή
Υπέγραψαν με το αίμα τους την μαρτυρία!
Κόντρα στην εκδικητική μανία των κατακτητών.
Δεν υποδουλώνεται η ψυχή των Ορθόδοξων Ρωμιών!
Τρανή απόδειξη αυτοί.

Που δεν αλλαξοπίστησαν
Που επαναστάτησαν
Που κι αν έζησαν για λίγο τουρκεμένοι
Μετανόησαν βαθειά και μαρτύρησαν.
Ο θάνατός τους, σφραγίδα ανωτερότητας απέναντι στον βάρβαρο
Παραδειγμάτιζε τον λαό
Όπλιζε με υπομονή και καρτερία
Αναζοπύρωνε τη φλόγα του Αγώνα
Ενέπνεε ελπίδα στους πιστούς, Ορθόδοξους Χριστιανούς πατριώτες
Τόνωνε το φρόνημά τους, την πίστη τους.
Γιατί να λυγίσουν;
Αντέχουν ακόμα, προσεύχονται.
Έχουν μέσα τους Χριστό!
Έτσι ήρθε η νίκη και η πολυπόθητη λευτεριά.
Οι Νεομάρτυρες φώτισαν τον δρόμο στο μαρτυρικό Γένος μας
Τη μοναδική νικητήρια επιλογή.
Κι έγιναν Άγιοι!
Θαυματούργησαν!
Και αυτά τα θαύματα λύγισαν τους δυνάστες
Και αυτά τα θαύματα,
Ιερή παρακαταθήκη της Ορθοδοξίας!
Ιερή παρακαταθήκη της Ελλάδας!

Μάριος Κουκούτσης του Θεοδώρου

Α' Τάξη 2^{ου} Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου